

Särskilt yttrande

Det har varit fina möten med föräldrarna i Hemmingsmark, Alterdalen och Lillpite inte minst med anledning av skolstrukturutredningen. Vilket engagemang, vilken kännedom och lokal kunskap om vad en bra skola är som framkommit och som utmanar utredningens nedläggningsförslag. Byggt mer på administrativt tänkande som det är med mindre specifik kännedom om den speciella skolan.

Jag förordar därför ett bevarande av byskolorna.

Vi behöver förbättrade skolor i Piteå. Tänk om vi kunde få något av den finska skolan med 25 procent högre resultat till 25 procent lägre kostnad. Men då måste ordningen i den svenska skolan bli bättre och det i sin tur förutsätter att byskolorna bevaras där den goda pedagogiken finns. De stora skolorna har större problem härvidlag. Långa skolskjutsar och stora koncentrationer av barn skapar oro och sämre förutsättningar för lärande.

Tjänstemannaförslaget om nedläggning av byskolorna skulle spara 5 miljoner kronor per år om beräkningarna är korrekta uppskattningar, vilket naturligtvis är osäkert. Det motsvarar 0,7 procent av skolbudgeten och ska ställas mot de stora värden som en skola utgör för berörda samhällen. I fråga om attraktivitet, gemenskap och sammanhållning. Dessa värden är rimligen mångfalt större och har också vidare betydelse för kommunen i sin helhet.

Kommunen har ju som mål att växa till 43 000 invånare år 2020 och då helst med barnfamiljer. För dessa är byarna attraktiva och de bör således snarare utvecklas än avvecklas.

För närvarande måste Piteå hålla en högre personaltäthet än övriga Sverige för att nå genomsnittliga resultat, på grund av den sämre ordning som råder i Piteås skolor. Detta kostar förstås betydligt större belopp som riskerar att öka om storskoleförslaget antas.

Sammantaget och utifrån en helhetsbedömning bör skolstrukturutredningens förslag därför inte genomföras, då det inte kan anses vara gynnsamt för Piteå kommun. Fokus är inte barnens och föräldrarnas utan administrationens och organisationens.

För att nå så bra resultat som möjligt för de stora skattepengar som läggs ner på skolan vore det dessutom önskvärt att en friskola kunde etableras i centrala Piteå. Kommuner med friskolor når bättre resultat på grund av den stimulans som konkurrensen innebär har forskningen visat.

RR/le H

Norrmalmskolan skulle passa bra för det ändamålet och förutom den förväntade resultatförbättringen ge föräldrar och elever valfrihet och kommunen sänkta investeringskostnader.

Skolstrukturutredningen fick i uppgift att se över skollokalerna, som inte minskat i samma takt som antalet elever. Många ser att det finns en viss överkapacitet i centrala stan. Därför har vi sedan länge föreslagit att Norrmalmskolan blir en friskola med den valfrihet, pedagogiska stimulans, förväntade resultatförbättring och kostnadslättnad det skulle innebära.

Så inte skolstrukturutredningen som istället med administrativa argument vänt sig mot byskolorna i Alterdalen, Lillpite och Hemmingsmark när överskottet finns i centrala stan. Solanderskolans högstadium föreslås också läggas ner och fylla på i centrala stan. Dessutom ska Klubbgården till Munksund som byggs om för dyra pengar. Med skolskjutsar och ombyggnationer blir detta en kostsam flyttkarusell, dyrare än dagens lösning.

Skollokalerna utgör för övrigt en mindre del av skolbudgeten cirka 13 procent, 65 procent står pedagogiken för. Där finns de stora kostnaderna. I grunden är det pedagogiken som ger oss en dyr och lågpresterande skola.

Vi får lära av Finland som har en skola med 25 procent högre resultat till lägre kostnad. Vilket lyft för Piteå en finsk skola med bättre ordning skulle innebära. Där bör ansträngningarna läggas, inte på att utarma byarna, Klubbgården och Öjebyn och överbelasta centrala stan.

Skolans betydelse för bygden kan aldrig nog framhållas, för dess attraktivitet, sammanhållning och gemenskap.



Lage Hortlund (M)

ledamot i skolstrukturutredningen

