

ÅSSIT

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

DECEMBER 2015

När könet inte längre spelar någon roll

ÄR HEMLIGHETER OKEJ? • KÄRLEK TILL SPORTEN

Tobias Karlsson: "Älska varandra, sprid kärlek - för alla"

Redaktionen

Text, foto, och layout:



Chefredaktör:

Victor Rubin

Art Directors:

Linnea Andersson

Klara Michaelson

Agnes Lundström



Redaktörer:

Ida Björnfot

Malin Isaksson

Gustav Pekkari

Angelika Källström

Emma Pettersson

Susanna Snell

Omslagsfoto:

Emma Pettersson



En tidning producerad av:

SA3B

Samhällsprogrammet med inriktning media

Ansvarig utgivare: Stina Brolin

LEDARE

Morse steg jag upp tidigt för att hinna med en extra kopp kaffe på morgonen, vilket visar hur stark min kärlek är till den magiska brygden, så stark att jag kan offra lite av det näst bästa i världen, sängen.

Kärlek är ett ämne som jag hoppas att alla kan kännas vid. Det är viktigt i svåra tider att vi fokuserar på det positiva, och att dela det med dem som behöver. Kärlek behöver inte vara något man ger till en partner eller familjen, utan kan också ges till vänner, eller främlingar. Det behöver inte vara det materiella som delas, utan varför inte berätta för din kompis hur viktig hen är i ditt liv, eller ge en främling ett spontant leende eller varför inte ett: "Hej!".

Hemligheter är något som kan stå nära ämnet kärlek. Det finns de som döljer sina relationer för omvärlden av olika anledningar, då all kärlek inte accepteras på

samma sätt av alla. Hemligheter behöver inte vara något negativt, alla har vi hemligheter vi inte delar med någon annan, eller bara med våra absolut närmaste.

Detta nummer av Åssit kommer att handla om kärlek främst, men också hemligheter. Vi har fått träffa människor från hela skolan, men också Lets Dance deltagaren Tobias Karlsson som varit på besök på Strömbacka. Vi har också pratat med Sofia som öppet gått ut med att hon är pansexuell, vilket låter konstigare än vad det egentligen är. Vi har också träffat läraren och hitmakaren Joakim som berättar om hur man sprider kärlek med musik.

Hur gör du för att sprida kärlek?

Victor Rubin

Chefredaktör

Ordförande Ung Media för

Åssit



Foto: Klara Michaelson

INNEHÅLL

6. DANSEN SOM HÖLL PÅ ATT DÖDA HONOM

Tobias Karlsson, om sitt liv som homosexuell

8. 851 KM TILL KÄRLEKEN

Jennifer berättar om sitt distansförhållande

9. KÄRLEK I ONDSKANS TID

Krönika: "Låt oss öppna våra famnar"

10. MÖTET SOM GÖR SKILLNAD

Vänskapsprojektet på Strömbacka

12. VI SNACKAR OM KÄRLEK & HEMLIGHETER

En panel och deras tankar

14. KYSSAR ÄR TERAPI

Lite värdefull fakta om kyssen

16. UNG KÄRLEK, FÖRR OCH NU

Kärlek med 50 års mellanrum

17. DET BÖRJAR MED ETT KLICK OCH SLUTAR MED ETT...

Fakta om nätdejting

18. VAR ÄR KÄRLEKEN TILL SPORTEN?

Krönika: "Sluta förstöra sporten vi alla älskar."

19. "MER ÄN BARA EN BOLL ATT SPARKA PÅ"

Johan berättar om sin stora passion

21. NÄR KÖNET INTE LÄNGRE SPELAR NÅGON ROLL

Sofia och livet som pansexuell

22. ÅSSIT FRÅGAR

Vad Strömbacka tycker om kärlek

24. KLARA TIPSAR: KÄRLEKSROMANER

Some books for y'all

25. MUSIK & KÄRLEK

Jocke om hur man får till den perfekta kärlekslåten

26. KÄRLEK, INTE ALLTID SVARET

Krönika: "Är kärleken överskattad?"





Tobias Karlsson

Ålder: 38 år

Familj: Mamma, pappa, lillebror

Bor: Stockholm

Känd för: Medverkat i Let's Dance och agerat jurymedlem i Talang.

Aktuell: Dansare i danskompaniet Move your feet som är aktuell med dansföreställningen "En dans på rosor."

HOBBYN SOM I PRINCIP VAR DÖDLIG

I tio år gick han runt med en klump i magen. Som ung levde han i ett helvete. När Tobias Karlsson var 21 år orkade han inte dölja sin största hemlighet och han kom ut som homosexuell. Här berättar han om sitt liv, om mobbning, glåpord och dansen som förändrade honom för alltid.

En fullpackad samlingshall och med en förväntansfull publik gör han entré.

Applåder uppstår när Tobias Karlsson kommer in på scenen och ska starta sin föreläsning. Han börjar prata om drömmar och hur man ska uppnå dem.

- Om man följer signalerna i livet, sin egen intuition och vågar ta emot en hjälpsam hand kan man uppnå dem.

Tobias växte upp i den lilla staden Östansjö i Hallsbergs kommun med sin

mamma, pappa och lillebror. Vid åtta års ålder började han dansa när en danslärare kom till skolan och börjar undervisa dans. Efter en klapp på axeln insåg han att han inte är så dålig på att dansa och bestämde sig tidigt att det var det han ville göra. Men hans drömmar raserades ganska snabbt.

Att vara en 13-årig kille som älskar att dansa kunde i princip vara dödligt. Tobias möttes av dagliga hån och glåpord

i skolan som han än idag får rysningar av. Varje dag gick han till skolan med en klump i magen och blev bland annat kallad böge och dansfjolla.

Helvete och Paradis

Under föreställningen berättar han att årskurs sju och åtta är som bortblåsta för honom. Det enda han kommer ihåg är ångesten han fick varje dag när han skulle gå till matsalen. Klumpen i magen

växte sig större och han var rädd för att möta den som var värst.

Det var som ett helvete på förmiddagarna i skolan, men på eftermiddagarna fick han dansa, och det var hans paradiset. Han älskade varje sekund.

- Dansen var min fasta punkt i livet där jag hade min säkerhet. Den fick mig att känna mig trygg och gjorde så att jag hittade mig själv, säger Tobias.

Utbytesstudent i USA

En dag kom Tobias hem från skolan med en liten broschyr i famnen. Han ville bli utbytesstudent i USA för att få en nystart i livet.

Efter många om och men blev Tobias utbytesstudent och ett hopp tändes inom honom. Väl framme i USA hade han ett mål, att bygga muskler och bli macho. Han skulle inte ta ett enda fjolligt danssteg, då han gav dansen skulden för det dåliga i sitt liv. Men så blev det inte. På North Dakota ballet company tog han sin första balettlektion, som han alltid kommer bära med sig på gott och ont och då bestämde han sig att ingen ska bestämma vad han ska älska att göra.

- Det här är livet, säger Tobias med ett leende på läpparna.

En vecka innan han ska tillbaka till Sverige och Östansjö kommer paniken och all ångest tillbaka.

Hemma i Sverige spenderar han sina dagar med att spela fotboll och hittar en vän i Jocke, som förändrar Tobias liv för alltid. Under hela gymnasiet står Jocke upp för Tobias och vänder alla mobbare till vänner. Tack vare honom blir Tobias bättre på att tycka om sig själv och blir samtidigt bättre på att dansa. Tobias växer som människa och lyckas kamma hem titeln som nordisk mästare i discodans.

Ut ur garderoben

Efter dansen tar han jobb som tyska- och svensklärare på sin gamla skola, och kommer ut ur garderoben. Hans första tanke är att det inte ska bli en stor sak av det, men det visar sig vara den största nyheten i Hallsberg sedan järnvägen kom.

Tobias vet att han är böge redan vid 11 års ålder. Han vill inte att någon annan ska veta det så han försöker dölja sina känslor, med det kräver mycket energi.

Han vill gräva ner sina känslor och lova sig själv att aldrig visa dem igen och han hatar sig själv för de känslor han har. I tio år går han med en klump i magen och han är livrädd för att hans största hemlighet ska komma fram. Då han är 21 år orkade han inte ljuga längre och säger till sin mamma att han har pojkvän. Han hoppades på att hon ska acceptera det, men hennes reaktion blir inte vad han har tänkt sig. "Har du tänkt på AIDS och HIV? Vad ska mor-mor säga?"

Med det värsta är då hon säger; "Då är inte du samma för mig längre." Tobias är besviken på sin mamma en lång tid på grund av hennes reaktion. För honom är det en stor skräck att familjen går emot honom då han kommer ut men han har berättat för sina vänner innan, så han har någon att luta sig mot.

- Vi är alla födda olika men har alla lika värde, oavsett sexuell läggning, kön eller ras, avslutar han sin berättelse om hur han kom ut som homosexuell.

Puliken i den fullsatta samlingshallen jublar.

Text & foto: Agnes Lundström
Foto: Emma Pettersson



851 KM TILL KÄRLEKEN



Fungerar verkligen ett distansförhållande? Frågan ställde Åssit till Jennifer Gustafsson som har en pojkvän så långt borta som Stockholm. Enligt henne är det svårt att ha ett distansförhållande, men att äntligen få träffas, är värt all väntan.

– Den här killen är så himla gullig och rar. Han lyssnar på allt man säger och visar att han tycker om en, vilket gör att jag tycker om honom också.

Man vill ju vara nära den man tycker om.



Är det värt att upprätthålla kontakten med en partner som bor längre bort än kommungränserna? Det tycker Jennifer Gustafsson som idag varit tillsammans med sin kille i över tre månader. Innan hon träffade honom hade hon inte samma inställning till distansförhållanden, men det var något med honom som fick henne att ändra sig.

”Det kommer aldrig att hålla”, var en tanke som snabbt kom upp hos Jennifer, precis som det gör för det flesta när man nämner distansförhållanden.

Mot förmodan började kontakten att intensifieras, och efter knappt en vecka pratade de dagligen över telefon. Det är ledsamt att i början av förhållandet inte kunna träffa sin partner,

men att äntligen få träffas efter en så lång tid, är en otrolig känsla.

Vägen till att flytta ihop

– Det värsta är när man hör sina kompisar som träffar sina pojk- eller flickvänner, och man vet att det är flera veckor fram till man kommer få träffa sin egen. Vi pratar i telefon varje dag, så man träffas ändå på något sätt.

Jennifer hade redan innan hon mötte sin kille planer på att flytta ned till Stockholm och plugga, men hade inte lika bråttom då som hon har idag.

– Långsiktigt sett kommer det att lösa sig. Man vill ju vara nära den man tycker om och lösa problemet så fort som möjligt.

Text & foto: Victor Rubin

KÄRLEK I ONDSKANS TID

Jag ser en man springa på ett sätt jag aldrig bevittnat förr. Han springer för sitt liv, för sin säkerhet. Han flyr från ondska, terror och död. Han har färdats med båt, han har färdats till fots och nu springer han över en gräns som han tror kommer ta honom till säkerhet. Med en liten flicka i famnen springer mannen med både hopp och rädsla som tydligt speglas i hans ansikte.

Många har säkert sett videoklippen där en ungersk reporter faller denne man när han försöker springa över gränsen till säkerhet. Många reagerade starkt på det reportern gjorde men det finns också många som tycker och tänker precis som denna reporter. Är inte detta vad ondska och hat vill föda? Är det inte detta dagens största terrorgrupp IS vill se? En splittrad värld där människor är misstänksamma mot flyktingar, där gränser stängs och länder höjer sina beredskap.

Medmänsklighet och kärlek är idag viktigare än någonsin. Människor är rädda och på flykt och det enda de söker är en plats där de kan överleva. Flyktingarna som kommer till oss kommer inte för att ta våra jobb, våra pengar eller våra bostäder. De kommer inte för att utnyttja vårt rättssystem, vår sjukvård eller vårt välfärdssystem. De kommer för att finna trygghet och ett sätt att leva i denna värld. Jag tvivlar på att det finns en enda människa som kommer till Sverige som flykting med tankar att förstöra, stjäla och utnyttja. När detta dock sker tror jag det är en reaktion på hur de bemötts då de kommit hit och möjligtvis en effekt av den resa, den extremt tuffa resa, de tvingats göra. De få flyktingar som kommer hit och skapar trubbel blir tyvärr de som syns och är en del av det som skapar rädsla och hat mot flyktinginvandringen. Jag tycker det är synd. Det finns så många som kommer hit och är bra för Sverige. De skaffar jobb, betalar skatt och bidrar till välfärdssystemet. Många startar också företag och skapar därmed jobb åt andra.

Om du ser på en flykting som om du tittar i en spegel så kommer du inte se skillnaderna utan likheterna. Vi är lika, vi är alla människor, vi har armar, ben, ögon, öron, en hjärna och ett hjärta. På insidan är vi lika och det är det som räknas. Om vi skulle gå igenom samma saker som de går igenom, hur skulle vi vilja bli bemötta? Inte med hat och stängda dörrar i alla fall. Flyktingarna har inte valt att få den titeln, det var inte deras val att ett krig skulle bryta ut i deras land. De tvingades att gå från att vara vanliga invånare av ett land till att bli flyktingar och invandrare.

Så, låt oss öppna våra famnar för ju mer hat det finns i världen desto mer kärlek behövs. Låt oss inte reagera på det sätt IS vill, låt oss inte bli mer flyktingfientliga utan låt oss möta dem med kärlek och trygghet. En splittrad värld blir lättare att ta över så låt oss inte göra det lätt för IS, låt oss stå tillsammans för som man brukar säga: *Kärlek övervinner allt.*

Linnéa Andersson

Foto: Emma Pettersson





Att söka

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Att komma till Sverige som flykting är inte helt lätt, det är många steg du måste gå igenom för att få stanna.

Den som kommer och ansöker om asyl men som inte fått sin ansökan godkänd kallas för asylsökande. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som enligt FN-konventionen är en flykting. Man räknas som flykting om man exempelvis riskerar att bli förföljd på grund av ras, religion, sexuell läggning med mera. Alla asylansökningar prövas

individuellt. Det är vanligast att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket beslutar om vem som får stanna i Sverige. Ett papper skickas in till dem och sedan ska handledare bedöma om personen har rätt att stanna i landet eller inte.

Just nu när det är så många som söker asyl kan det ta allt från 8-21 månader att få sin ansökan bedömd, beroende på vem det är som ansöker. Det tar kortare tid

för ensamkommande flyktingbarn att få besked än det gör för vuxna som kommer.

Vecka 45, som var den första veckan i november, var det 10 201 personer som ansökte om asyl i Sverige.

Av dem som ansökte var 2827 ensamkommande barn.

Text: Ida Björnfot

MÖTET SOM GÖR skifflnad

Det är frivilligt men alla ställer upp. Nytt, spännande och lärorikt. Eleverna på samhällsprogrammet årskurs två skapar en gemenskap med Strömbackaskolans ensamkommande ungdomar. De fördes samman via Vänprojektet.

Amanda Sandberg från samhällstväan beskriver första mötet som spännande och lite stelt.

– Vi träffades i vårt klassrum för att fika och prata. Det var svårt att skapa en dialog. Redan under andra träffen var isen bruten och det kändes som att prata med vänner.

– Vi pratade om familjesituationer, skillnader i våra kulturer, om de ville stanna i Sverige eller om de ville återvända hem. Jag tycker det var väldigt intressant.

Tillsammans med elevsamordnaren Rasmus Holmbom är läraren Annika Niklasson en av skaparna av Vänprojektet. Idén uppkom när de ville ha en sammanhållning mellan de svenska eleverna och de nyanlända ungdomarna i samhället.

Tanken bakom projektet

– Jag tänkte att samhällstväorna skulle passa bra. De är en bra mixad grupp med både tjejer och killar. Dessutom är de intresserade av

samhällsfrågor som flyktingkrisen, berättar Annika. Andra träffen blev riktigt lyckad. Då gick de tillsammans på en hockeymatch och avslutade kvällen med en buffé på O'Learys.

Bra att skaffa nya vänner

Taareq Sbanoo, 17, från Syrien har bott i Sverige i tio månader och pratar redan väldigt bra svenska. Men trots det beskriver han det som svårt att skaffa svenska vänner.

– De pratar så fort, jag hinner inte med, säger han och skrattar.

Intisar Guleed, som har bott i Sverige i två år tycker att Vänprojektet är ett bra sätt att skaffa nya vänner.

– Det är bra att vi får träffa andra ungdomar från andra klasser och kulturer. På det sättet blir vi mer med i samhället.

– Jag längtar redan till nästa gång, säger Intisar.

Text & foto: Angelika Källström och Malin Isaksson



VI SNACKAR OM Kärlek & hemligheter

Vi har träffat fyra elever från årskurs två för att ta reda på deras tankar och åsikter kring kärlek och hemligheter. Julia Carlzon, Ida Bergdahl, Elias Hellgren och Elin Lyckander ger oss svar på några kluriga frågor. Vi sitter i ett tomt klassrum och stämningen är till en början lite stel men när samtalet är i gång lättar stämningen som en fjäder.

Vad tycker ni är kärlek?

Julia: Det här är ju en stor fråga. Men när man visar någon sorts ömhet, godhet eller omtanke mot något eller någon. Det behöver inte vara att man är kär, utan det finns så mycket olika sorters kärlek.

Elias: Asså det kan vara olika, antingen är det kärlek till familj och vänner eller så är det kärlek till en partner.

Elin: När man gör något extra eller känner något extra för något eller någon så är det kärlek.

När vet man att man är kär?

Julia: Jag tror att man bara känner det.

Elias: När det känns som om att man ska explodera.

Elin: Man vill verkligen göra allt för en viss person och man dras till den. Man anpassar sig efter den personen.

Ida: Jag tycker likadant, man känner en speciell känsla och man vill vara med den personen hela tiden.

Är det okej att ha hemlisar?

Elin: Jag tycker både ja och nej. Alla har ju hemligheter, men det är okej till en viss nivå, om det blir hemligheter som om man är otrogen eller om det drabbar ens partner så är det inte okej.

Julia: Alla har hemligheter som man inte berättar för någon, men så fort det börjar påverka förhållandet så att det går över till att man ljugar eller undanhåller saker för sin partner medvetet, så tycker jag inte att det är okej.

Elias: Det är viktigt att man har sitt eget utrymme.

När är man otrogen?

Ida: Vissa anser att man är otrogen om man gillar någon annans bild på Instagram, men jag tycker inte det. Det kan tolkas på olika sätt när man är det, men jag tycker att man är otrogen när man är tillsammans med någon fast man är med en annan person samtidigt.

Elin: Jag själv tycker inte att man är



Panelen bestod av Julia Carlzon, Ida Bergdahl, Elias Hellgren och Elin Lyckander

otrogen om man skriver med en annan, men det beror hur man skriver till den personen och hur ofta.

Kärlek och respekt

Julia: Det är så himla olika beroende på vilken situation man är i, men det känns som om att personen som är otrogen borde veta det själv.

Är man i ett förhållande borde man ha så mycket kärlek och respekt för den andre så att man inte sitter och tänker på en annan person på det sättet.

Hur ser ni på hetero- och homosexuella relationer?

Julia: För mig är det inget problem, och jag förstår inte varför det skulle vara ett problem.

Om en tjej vill vara ihop med en annan tjej så rör det ingen annan, det är ju jättetrevligt för dem.

Elin: Man kan ju inte kontrollera vem man tycker om och om man blir kär i tjejer eller killar så spelar det ingen roll.

Ida: Jag kan märka stora skillnader mellan hetero- och homosexuella rela-

tioner, vet att många kan tycka att det är jobbigt att kanske visa upp sig inför allmänheten medan andra inte tycker att det är något problem alls. Jag tror det är betydligt lättare som hetero att visa sin relation öppet än om man är homo. Men min syn på båda är mycket positiv!

Skrott och allvarliga miner

Samtalet pågår länge och vi diskuterar bland annat om hur vi tror att synen på hetero- och homosexuella kommer att

se ut i framtiden och hur man träffar en ny partner på bästa sätt. Mellan svaren uppstår mycket skratt och skämt men också allvarliga miner och vi avslutar konversationen med att diskutera om hur ett lyckligt förhållande ser ut.

- När allting känns bra och när båda har ömsesidig respekt för varandra, blev två svar som fick avsluta samtalet om kärlek och hemligheter.

Text & foto: Agnes Lundström

Kyssar är terapi

En kyss kan kännas olika för olika personer. Vissa älskar dem och vissa hatar dem, några ser kyssar som någonting romantiskt och andra som en hälsningsfras. Poängen med kyssar är att de är unika och känns olika för alla människor. Här nedan kommer lite rolig fakta om just kyssar.

- ♥ En kyss eller puss är då två personer pressar läpparna mot varandra. Eskimåer, polynesier och malaysier gör dock inte som alla andra utan de pussas genom att gnugga näsorna mot varandra.
- ♥ **Munkyss** - en kyss man ger på munnen där läpparna kan vara antingen stängda eller öppna.
Kyss på hand - en kyss som ges på handen är en hälsningsfras som är vanligast att män ger till kvinnor.
Kindkyss - en kindkyss är också en hälsningsfras. Det är vanligt att man ger kindpussar i Sydeuropa och Mellanöstern.
- ♥ Vid en vanlig kyss förbränns fyra kalorier i minuten och om man kysser varandra väldigt passionerat i en minut kan det bränna 26 kalorier.
- ♥ En kyss kan ges från ett religiöst perspektiv, av respekt eller vänskap, eller så kan man kyssas som ett sexuellt förspel.
- ♥ Ungefär två tredjedelar av befolkningen lutar huvudet åt höger när det kysser någon. När man kysser någon/något jobbar hela 38 muskler i ansiktet.
- ♥ I genomsnitt tillbringar man cirka två veckor, eller 336 timmar, av sitt liv kyssandes.
- ♥ Nästan 50 procent av Sveriges befolkning fick sin första kyss innan de fyllt fjorton.

- ♥ Världens längsta kyss varade i 58 timmar, 35 minuter och 58 sekunder. Rekordet togs i Thailand av Ekkachai och Laksana Tiranarat.
- ♥ Under en kyss frigör hjärnan substansen oxytocin som är ett hormon i hjärnan som produceras i samband med beröring och njutning. Det gör oss lugna, avslappnade och stresshormonerna sjunker.
- ♥ Ämnet dopamin frigörs när man kysser någon. Det gör att vi mår bra och blir lyckliga.
- ♥ Kyssar var så pass viktiga under medeltiden att de ofta ersatte skriftliga kontrakt.

PUSS

*Text: Ida Björnfot
Foto: Klara Michaelson*

UNG KÄRLEK förr och nu

Hur träffade man kärleken för femtio år sedan och hur har tekniken påverkat kärleken?

Matilda Isaksson, 15, och hennes mormor Yvonne Vikberg, 65, pratar om hur det var förr och hur det är nu.

Text & foto: Malin Isaksson

Matilda och hennes pojkvän gick på samma högstadieskola. Men det var på Snapchat som de tog kontakt med varandra, ett ganska typiskt sätt att finna kärleken på idag. Men på femtio år har det förändrats en del. Matildas mormor Yvonne träffade kärleken vid sexton års ålder i Glommerstråsk utanför en godisautomat.

– Han satt i en bil med några killkompisar. De frågade om jag och min tjejkompis ville bjuda dem på godis. "Nej", svarade vi, berättar Yvonne och skrattar.
– Sedan frågade dom om vi ville följa med och åka bil, och så blev det.

Har tekniken gjort skillnad?

Trots att Matilda är uppvuxen i ett digitalt samhälle så tror hon att det är lättare att träffa någon i verkligheten än på internet.

– Då får man mer kontakt och man kan direkt känna om man skulle klicka eller inte. Vi ungdomar hade nog varit mindre blyga om vi inte



Matilda Isaksson och hennes mormor Yvonne Vikberg pratar om hur man träffades förr och nätdejtingen nu.

hade tekniken att gömma oss bakom.

Yvonne berättar att det blir annorlunda att sitta på internet och skriva än att ha direktkontakt första gången.
– När jag har träffat mina pojkvänner har jag aldrig behövt vara nervös innan, man har varit ovetande om att första mötet skulle ske. Som ung var jag väldigt blyg och skulle aldrig ha vågat bestämma träff med någon jag hade pratat med över nätet.

Kärlek förr och nu

När Yvonne blev lite äldre flyttade hennes pojkvän till

Piteå för att jobba. Då höll de kontakten via brev och några få telefonsamtal.

– Man visste inget annat. Men att kärleken är lika stark idag är de båda överens om. De båda tror att det är lika stor chans att hitta den stora kärleken i unga år idag som för 50 år sedan. Yvonne känner flera som fortfarande lever ihop med ungdomskärleken som senare kom att bli deras livspartner.

Internet både bra och dåligt

På internet öppnas många portar. Att vara öppet homosexuell idag är väldigt vanligt, och tack vare inter-

net kan det vara enklare att komma ut. Under Yvannes ungdomsår visste hon ingen som var homosexuell, men i efterhand vet hon en från barndomsbyn som var det men aldrig kom ut.

– Det pratades sorgligt nog aldrig om det. Man visste knappt vad det var.

En baksida med internet är att par i ostadiga relationer lättare kan dölja en otrohet.

– Nu kan man skriva med någon utan att folk får reda på det. Utan sociala medier hade det nog varit mindre svartsjuka också, säger Matilda.

DET BÖRJAR MED ETT KLICK

och slutar med ett...

Det är lättare att hitta en nål i en höstack än kärleken i Piteå. Men som tur är finns hjälpmedel. Här får du veta vilka sidor som är bäst att använda och vilka lögner du ska se upp för. Kanske finns din kärlek längre bort än vad du tror. Gör som flera andra ungdomar och börja nätdejta!

Fem populära nätdejtingsidor

Elit singlar
EDarling
Be2
Match.com
Zoosk

Intressant fakta

50 procent av Sveriges singlar har testat dejting via nätet.
60 procent av Sveriges singlar anser att nätdejting är det bästa sättet att träffa någon.
Du har större chans att träffa ditt livs kärlek på nätet än på krogen.
Par som träffas via nätet når snabbare altaret.

Dejtingappar i mobilen

Tinder – Ett nytt sätt att möta människor i din omgivning
Badoo – Singlar över hela landet
Zoosk – Träffa härliga lokala singlar
Grindr – Bara för män

Hur du får många matchningar ;-)

Om du som man skriver att du vill ha en tillfällig romans sjunker chansen med nästan 50 procent.
Om du är kvinna och skriver att du vill ha en tillfällig romans ökar dina chanser med nästan 20 procent.
Undvik bilder på barn, speciellt om det inte är ditt eget!



Men se upp för...

Män överdriver gärna om sin längd på både kropp och snopp
Kvinnor ljugar ofta om sin ålder för att bli mer attraktiva i mannens ögon
Män tenderar att lägga till någon krona eller två på sin inkomst.
Kvinnor tar gärna bort några kilo av sin vikt.

Källa: dejtingdate.se/natdejting-fakta

Text: Susanna Snell och Angelika Källström
Foto: Malin Isaksson

VAR ÄR KÄRLEKEN TILL SPORTEIN?

Jag vet hur det är att bli helt uppslukad av något så det blir viktigare än att andas. Jag har spelat fotboll i över 10 år och har en oerhört stor kärlek till sporten. Jag började inte spela fotboll av den anledningen, den fanns inte där då, jag började spela för gemenskapen och det är gemenskapen som hållit mig kvar inom sporten. Den största glädjen i spelet var från en början att träffa sina kompisar men är nu även att göra det man älskar mest. Utan gemenskapen hade fotbollen inte varit i närheten lika rolig, med allt som finns där en matchdag mellan spelare och supportrar. Jag har en stor kärlek till den här sporten som både utövare och åskådare. Och då är min fråga varför en sådan kärleksfull sport kan skapa så mycket hat?

Bråket under fotbollsmatcher har ökat radikalt på senare år men samtidigt ändrat skepnad. Bråket har blivit organiserat och de olika supportergrupperna slåss mer mot varandra. En vild gissning till varför det kan ha ökat är att det är enklare att organisera saker med hjälp av internet idag än förut. Men varför gör dessa fotbollshuliganer detta, har de inte samma kärlek till sporten som jag? Förstår de inte att de sakta tar död på sporten som vi alla älskar?

Sverige är en rättsstat där var vi (folket) överläter ett våldsmopol till polisen och militären. Med andra ord har vi bestämt att det är endast de som har rätt att bruka våld mot någon annan människa. Idag är det lika självklart för dessa fotbollsfirmer att använda våld mot varandra. I Göteborg, Malmö och Stockholm ses detta våld varenda lördag och ändå görs inga större åtgärder av polisen. Så dessa fotbollsfirmors våld mot varandra ökar. De tar saken i egna händer och förstör den sporten som vi alla älskar.

Gustav Pekkari
Foto: Victor Rubin

”MER ÄN BARA EN BOLL ATT SPARKA PÅ”



”
*Passionen
kommer
alltid finnas
kvar*

Passion. När man har en passion för något så kan det betyda allt. Det är när man brinner för något så mycket att det blir hela ens liv, alla ens kompisar är där och det är allt man tänker på. Johan Zingmark går Barn- och fritidsprogrammet på Strömbackaskolan och spelar fotboll för Piteå idrottsförening. Johan brinner för sin passion.

Johan ska åka till Liverpool över helgen för att se sitt favoritlag Liverpool Football Club möta Swansea City men när Johan får frågan om det är värt att lägga så mycket pengar på att fara

och se en fotbollsmatch råder det inga tvivel om saken.
- Det är ju mitt största intresse som jag har och det är väl precis som vilket annat intresse som man lägger pengar på. Sen gillar jag att resa överhuvudtaget, det är inte bara fotbollen som gör det värt det utan hela resan är en upplevelse.

Sporten betyder allt

Den har funnits där hela hans liv och han har träffat nästan i princip alla sina kompisar genom fotbollen. Den betyder helt enkelt en hel del för honom, inte bara att spela fotboll utan även att se fotbollsmatcher, spela fotbollstv-spel och träffa kompisar.

- När jag var mindre var det mer att spela fotboll ute med

kompisarna, man får mer än bara en boll att sparka på. Nu är det mer sakerna runt om till exempel att fara och se Liverpool spela. Jag älskar väl sporten lika mycket som jag gjorde när jag var 10 år men sakerna jag älskar i sporten har förändrats. Det började med spelandet men nu är det så mycket mer som att titta på fotboll, läsa om fotboll, hålla koll på övergångar och allt som händer i fotbollsvärlden. Spela är självklart fortfarande en sak jag älskar men nu är det allting och inte bara en sak.

Passionen förändras inte

Den kommer alltid att vara kvar där i någon form och även om den avtar kommer den alltid att finnas där, enligt Johan. Det är en stor

sak i ens liv. Det är inte bara något man kan sluta med. Johan håller med angående det och berättar själv att hans passion nog alltid kommer finnas kvar.

- Jag kommer alltid att älska sporten lika mycket som jag gjorde när jag var 10 år men precis som det gjort förut kommer nog intresset att förändras. Jag kommer inte alltid att spela fotboll men passionen kommer alltid finnas kvar. Jag kommer fortsätta se på fotboll, läsa om fotboll och följa mina lag. Jag kommer alltid att älska sporten lika mycket.

Text & foto: Gustav Pekkari



” Samhället har också en stor påverkan på allt och alla, därför är det viktigt att man väljer vilka man umgås med och får stöd.



NÄR KÖNET inte längre spelar någon roll

Kärlek är det finaste som finns så varför begränsa sig? Det gör i alla fall inte Sofia Jonsson 18 år från Öjebyn. I juli 2015 kom hon ut som pansexuell och responsen har bara varit positiv och stötande från både vänner och familj. Sofia har en blogg där hon skriver om sina känslor.
 – Ibland är det lättare att skriva än att säga det. Det kan vara skönt att skriva av sig ibland.

Att vara pansexuell innebär att man blir kär i personen och inte det som finns innanför byxorna. Man ser individen och identifierar den varken som en man eller en kvinna.

Förut identifierade hon sig som bisexuell men det har aldrig riktigt känts helt rätt.

– Jag letar inte efter något speciellt kön utan jag vill bara att det ska kännas rätt med personen.

Sofias sexuella läggning har alltid varit väldigt accepterad av Svenska kyrkan som hon är en aktiv medlem i. Hon är väldigt engagerad i ämnet och har redan varit med i en Prideandakt annordnad av kyrkan.

Det finns fördomar

Trots den positiva responsen anser Sofia att det finns en del fördomar. Att vara en tjej som kommer ut anses inte riktigt lika seriöst av omgivningen som när en kille gör det och Sofia har fått frågan om det inte bara är en fas i livet som hon går igenom.

Vissa tror att det är jobbigare att vara tillsammans med en som är pansexuell för att man får mer konkurrens då han eller hon blir attraherad av personligheten bakom båda könen. Men det tycker inte Sofia stämmer.

– Bara för att man är pansexuell attraheras man inte av allt och alla. Är man tillsammans med någon vill man ju bara vara med den personen. Personerna med de här fördomarna behöver nog jobba på sin självkänsla.

En annan fråga som Sofia har fått är om hon vill ställa upp på en trekant. Men det tycker hon bara är patetiskt och fördomsfullt.

– Bara för att jag attraheras av personligheten och inte tycker att könet spelar någon roll vill jag inte ha sex med alla, säger hon och skrattar.

Sexualitet är något som skiftar med tiden

Sofia tycker inte att man ska känna sig fast i sin sexuella läggning utan tycker att det är helt okej att testa sig fram. Bara för att man dras till ett visst kön idag betyder inte det att man kommer dras till det könet hela livet. Hon nämner även att det är viktigt att man ökar vetskapen om de olika sexuella läggningarna så folk har lättare att förstå och det skapas mindre fördomar. Det finns en stor okunskap om detta, många vet inte ens vad det innebär att vara pansexuell.

Skit i vad andra säger

Till dem som själva funderar på att komma ut vill Sofia säga att de inte är ensamma. Det är inget fel med att vara pansexuell och man kan börja må riktigt dåligt av att bära på en så stor hemlighet. Man ska göra vad man vill, skita i vad andra säger.

– Det var faktiskt inte så jobbigt för mig att komma ut. Helt ärligt så struntade jag i vad andra tyckte för jag visste att jag ville leva så här. Man väljer vilka man umgås med och både min familj och vänner har stöttat mig i detta, säger Sofia.

Med tanke på alla kändisar som kommit ut som pan- och bisexuell i media den senaste tiden känner Sofia att det har blivit mer accepterat av omgivningen. Men hade hon inte haft samma stöd av sina föräldrar hade hon nog först kommit ut när hon flyttat hemifrån, att känna sig accepterad av sina föräldrar kan vara väldigt avgörande menar hon.

Text & foto: Susanna Snell och Angelika Källström

• **Homosexualitet** är när man känner en sexuell attraktion till en person av samma kön.

• **Bisexualitet** är när man attraheras av båda könen.

• **Pansexualitet** innebär att man blir kär i människan och inte i könet.

• **Asexualitet** är när man inte känner någon sexuell attraktion till andra individer.

• **Demisexualitet** är när man endast kan utveckla sin sexuella attraktion till någon efter att ha skapat ett starkt känslomässigt band till individen.

Text: Emma Pettersson

ÅSSIT FRÅGAR

1. Vad är kärlek för dig?

2. Hur ser du på icke traditionella sexuella läggningar?

3. Tror du att det kommer att accepteras mer i framtiden?



ANNA BERGSTRÖM, LÄRARE

1. När man tycker om någon väldigt mycket.
2. Något vi bör jobba för, för att de inte ska känna sig annorlunda.
3. Ja, det tror jag!



SELMA ABDUL, SA 1A

1. Kärlek är något fint.
2. Det spelar ingen roll.
3. Jag hoppas det, men jag vet inte.



NIKLAS KARLSSON, ES2D

1. Trots att man kan bråka så hittar man alltid tillbaka i slutet. Det är kärlek.
2. Det är inget mer annorlunda än att vara heterosexuell.
3. Ja, redan nu märker man skillnad. Fler och fler länder godkänner samkönade bröllop.



MALIN TUVEBORG SVARTLING, LÄRARE

1. För mig är kärlek lycka, värme och väldigt härligt.
2. Vi måste visa mer öppenhet för det och jobba med det, fortfarande tyvärr...
3. Absolut! Det hoppas jag verkligen.



JOEL MARKSTRÖM, TE3A

1. Kärlek är att ha ett band till någon som är mer än att bara känna varandra. Att kunna se förbi en persons brister men ändå är personen perfekt för mig. "Att kunna sitta i tystnad utan pinsamheter och att kunna prata i evigheter utan att orden tar slut." Det är kärlek för mig.
2. Det är samma slags kärlek. Jag ser det inte som "icke traditionellt".
3. Ja, det tror jag absolut!



DORIS NILSSON, LÄRARE

1. I min ålder är kärlek att ha sin familj samlad med både barn och barnbarn. Just idag är kärlek för mig att jag ska bli farmor.
2. Självklart alla ska få älska alla. Det är väldigt lätt att säga i teorin när man ser homosexuella så sällan, men självklart är all kärlek lika fin.
3. Det måste bli bättre! Annars vet jag inte vart världen är på väg.



SEBASTIAN BURSTRÖM, EE2B

1. Tillit till varandra
2. Jag bryr mig inte så mycket om det. De är vad de vill vara, och jag är det jag vill vara.
3. Ja, det tror jag.

Klara tipsar:

KÄRLEKSROMANER

Kärlek har alltid funnits inom litteraturen som ett evigt och odödligt tema. Även när det blir klyschigt och förutsägbart så finns det en liten del av oss som älskar de överdrivet gulliga ögonblicken och de perfekta litterära paren som man bara vill se tillsammans. I alla fall ibland.

Oavsett om du vill ha en bok helt fokuserad på kärlek eller någon där det bara finns hittar du förhoppningsvis något passande bland de underbara titlarna nedan.

Fangirl av Rainbow Rowell

Rainbow Rowell är mästaren på orimligt gulliga kärlekshistorier som samtidigt berör och behandlar realistiska teman. Fangirl är inget undantag. Oavsett om du vill läsa om ett underbart kärleksintresse, kärleken till historier eller om du som Harry Potter-fan vill återuppleva känslan när sista boken släpptes så är den här boken riktigt bra.

Liten parlör för älskande av David Levithan

En kärlekshistoria uppbyggd som en ordbok; vad finns inte att älska? Ett häftigt koncept där varje ord följs av ett kort textstycke i form av ett utdrag från två personers liv. Det hoppas hejvilt i tiden och varje ord känns noga utvalt och varje mening skriven med omsorg. Vacker, berörande med ett intressant upplägg och om du vill ha mer har David Levithan en hög andra kärleksböcker att njuta av.

Everything Leads to You av Nina LaCour

En blick in i filmbranschen kombineras med en mysig kärlekshistoria, för en gångs skull mellan två tjejer. Och allt är inte ens mörkt och hemskt! Den har ett klyschigt mysterieinslag som jag hade klarat mig utan men är en bok man verkligen inte kan göra annat än att sträckläsa.

The Mortal Instruments-serien av Cassandra Clare

Filmen var kanske inte en succé men bokserien av Cassandra Clare har allt. Det är aningen överdrivet dramatiskt ibland men serien innehåller flera kärlekspår som man bara älskar, fina familjerelationer och underbara vänskaper. De många huvudkaraktärerna erbjuder kärlek i många former, även mellan personer med samma kön, i kombination med en värld översållad med demoner, änglar och övernaturliga varelser.

Läst första boken och älskar den inte? Tro mig, det är värt att fortsätta.

Text & foto: Klara Michaelson



MUSIK & KÄRLEK

Kärlek har länge gett näring åt musikskapande. Låtar från alla möjliga olika genrer och musiker som bland annat, George Michael, Justin Bieber och Eminem präglas av kärlek. Genom musiken kan kärlek både uttryckas och upplevas. Åssit har interjuvat Joakim Wallstén som är lärare på Strömbacka och har mycket erfarenhet av att skriva låtar.

Joakim har varit musiklärare på Strömbacka sedan 16 år tillbaka och han har själv haft en karriär som både låtskrivare och artist under namnet Joakim Niels. Vid 22 års ålder skrev han på ett skivkontrakt med ett av Sveriges största skivbolag BMG/RCA och 1994 var han den mest spelade svenska artisten på radio med låten Genom tid och rum, en låt som präglas av kärlek.

JOAKIM TIPSAR: En kärlekslåt blir bäst när man...

- .. är ärlig och trovärdig i språket
- .. skriver texten som att man talar till en riktig person
- .. ur ett hantverksperspektiv; har ett tema, en rubrik eller en titel som utgångspunkt
- .. tar en del i taget och sätter ihop
- .. ser över sitt verk, utvärderar och förfinar på detaljnivå
- .. låter det komma från hjärtat

Orsaken till att det finns en sådan stark koppling mellan musik och kärlek, olycklig som lycklig, förklarar Joakim är för att musiken kan spegla människans känsloliv och ibland träffa djupt i människans själ.

- Musik hjälper oss att komma i kontakt med våra egna känslor och förenas med dem.

För de som vill, finns musik och videor med Joakims musik på både Spotify och Youtube.



FAKTA

- Joakim är 44 år gammal.
- Har släppt två album, 5-6 singlar och fyra videos med egenskrivet material.
- Var 1994 den mest spelade svenska artist på radio med radioplågan Genom tid och rum.
- Förebilder: - Blandat, allt från Joey Tempest i Europe till Mauro Scocco (har haft förmånen att prata om låtskrivande med bägge, samtidigt).
- Favoritlåt: - Svårt att välja, Time after time med Cindy Lauper.

Text & foto: Linnea Andersson

KÄRLEK

inte alltid svaret

Kärlek finns överallt. I vår vardag, media och populärkultur. Det är kärleksintressen hit och dit, tips på hur du får den du vill och alltid är det någon ny som dejtar någon annan. I tv-serier. I böcker. I riktiga livet. Men kan vi snälla sluta låtsas att kärlek löser allt?

Jag kan inte förneka att jag också gillar det ibland. Att en urgullig kärlekshistoria kan vara precis vad jag behöver och att en sådan kan vara väldigt trevlig att läsa då och då. Kärleken är ju trots allt mysig. Men när den alltid finns där? När man aldrig kan vara utan den? Har det inte gått lite för långt då?

När jag inte kan plocka upp en fantasybokserie utan åtminstone två olika kärleksintressen för huvudkaraktären, karaktärer som nästan bara är skapade för det syftet, eller när jag inte kan se ett avsnitt av en tv-serie utan något kärleksdrama tycker jag helt enkelt att det blir lite väl mycket. Bilden av att alla alltid är i ett förhållande eller längtar efter att vara i ett stämmer inte överens med verkligheten men blir den bild vi får och den bild vi fortsätter förmedla.

Jag vet inte hur många böcker jag läst om mental ohälsa som slutar med att allt löser sig bara för att huvudkaraktären blir kär. Depression? Social fobi? Ätstörningar? Ett kärleksförhållande kan tydligen lösa alla problem. Oavsett vad. För kärlek är perfekt och det alla alltid vill ha.

Förhållandena vi visas är antingen orimligt perfekta eller ohälsosamt dysfunktionella, men oavsett vilket speglas det som något positivt och framställs som en avbildning av verkligheten. Som att de förhållanden vi ser på skärmen är det man vill ha och det man kan uppnå. Som att kärleken är något att sträva efter oavsett vad. Som att det är något som man alltid vill ska finnas där.

Jag tror att kärlek, speciellt sådan som handlar om förhållanden, riskerar att bli överskattad och överexploaterad. Kanske kan man inte kritisera den, det är trots allt kärlek och romantik vi pratar om och romantisering kanske är poängen, men det finns en anledning till att det heter just romantisera. Vår bild av kärlek förvrängs mer och mer samtidigt som de som skapar dessa medier överanvänder kärleken som ett trick för att locka in oss; vem kan motstå en bra kärlekshistoria?

Nej, vi ska inte överge kärlek eller låtsas som att den inte är något viktigt. Att ha kärlek, i någon form, är nödvändigt och att bara strunta i det fungerar inte heller. Men jag tror att vi måste sluta se kärleken, och kanske framförallt kärleksförhållanden, som det perfekta; måste sluta tro att det löser allt. Det finns så mycket annat här i livet som också förtjänar vår uppmärksamhet. Kärlek är inte alltid svaret.

Klara Michélsan

Foto: Victor Rubin



@PTOWNPITEA FACEBOOK.COM/PTOWN.SE

Ett ord på vägen i adventstid

**”Det du önskar
av andra ska du
själv ge bort”**

/Jesus MATTEUS 7:12



Svenska kyrkan 

A young man and woman are shown in profile, kissing. The woman is on the left, with her hair pulled back, wearing a dark top and a thin necklace. The man is on the right, wearing a grey and black striped polo shirt. The background is dark, and the lighting is soft, highlighting their faces as they kiss.

BESÖK OSS PÅ WEBBEN

www.assitstrombacka.se

www.facebook.com/assitstrombackaskolan

IDÉER TILL NÄSTA NUMMER?

Kontakta oss på assitredaktionen@gmail.com